

BOVENSCHEN DE SMID

Van Kruisstraat naar Torenstraat, Paltshof

Samenvatting van de presentatie door Arend Bovenschen op dinsdag 14 maart 2023.

Als ik zei: ik ben er een van Bovenschen (die allen als bijnaam de Pruis hebben) werd een verband gelegd met fietsenmaker Jan Engel Bovenschen. Dit behoeft enige aanpassing. Jan Bovenschen (1889-1978) was smid en zijn zoon Jan Engel Bovenschen (1920-2013) was fietsenmaker gevestigd aan het Plantsoen; zowel voor de beschieting van Rhenen in mei 1940 als na de wederopbouw.

Arend Bovenschen (1883-1974) was de broer van Jan Bovenschen hiervoor genoemd en had voor de oorlog een smederij bovenaan de Kruisstraat schuin tegenover de nog bestaande Grutterstraat.

Met de wederopbouw is deze smederij onteigend en verplaatst naar de Torenstraat nummer 3. De winkel was gevestigd aan het Frederik van de Paltshof 12 / hoek Torenstraat.

Arend Bovenschen was vader van Joop Bovenschen en Dirk Jan Bovenschen. Joop was een bekende in Rhenen en werkzaam op het gemeentehuis. Dirk Jan kwam in de zaak bij zijn vader. Nederland was herstellende van de oorlogsjaren en er moest geld worden verdiend.

Dirk Jan had goede bestuurscapaciteiten en vergaderde graag. Zijn lust en zijn leven was de MACRO. Maar hij was ook een begenadigd schaker.

Vader Arend en zoon Dirk Jan hadden tot in de jaren 60 een bloeiende zaak in kolen- en later ook oliekachels. Dat ging goed totdat het aardgas uit Groningen in één klap de kachelzaak tot nul terugbracht. Iedereen moest "aan het gas". (nu moet iedereen van het gas)

Wat nu?

In 1966 is de winkel opgedeeld in een stukje kachelverkoop en een nieuwe activiteit te weten een winkel in ijzerwaren en gereedschappen.

Rond 1969 werd de binnenplaats volgebouwd en betrokken bij de reeds bestaande winkel. De kachelverkoop werd opgeheven en er kwam een winkel voor ijzerwaren, gereedschappen en tuinartikelen.

In 1979 is deze winkel gesloten: het was niet bestand tegen de opkomst van het grootwinkelbedrijf.

Frederik van de Paltshof 12 werd een poeliersbedrijf en thans is er makelaardij Zonnenberg gevestigd.

Vermeldenswaard is nog dat de boogramen van dit pand stammen uit 1942 en 1957. De makelaar maakt er handig gebruik van voor de presentatie van de te koop staande woningen en zo blijft er gelukkig nog iets over van de bouwstijl die hoort bij de wederopbouw van Rhenen: De Delftse School.