



**Aagje van Campen** Domineesvrouw in onrustige tijden

Geboren als Agatha Petronella Bloemendaal in Oudewater in 1743, gestorven in Rhenen in 1803

### **Deugdzaamheid**

Aagje van Campen leeft in Rhenen, eind 18<sup>de</sup> eeuw.

Een tijd waarin van vrouwen deugdzaamheid wordt verwacht. En helemaal als je echtgenote bent van een dominee. Iedereen let op je. Wanneer haar man in opspraak raakt, moet Aagje stevige benen hebben...

### **Predikantsvrouw**

Aagje trouwt in 1765 in Oudewater met Jacob van Campen, predikant. In 1774 wordt hij beroepen in Rhenen, als een van de twee predikanten van de Cunerakerk. Hij heeft de verantwoordelijkheid voor de zielzorg en christelijke opvoeding van de gemeenschap. Aagje is zijn steun en toeverlaat. Sowieso moet een vrouw voldoen aan drie deugden: haar man dienen, een voorbeeldige moeder zijn en voor het huis zorgen. Aagje runt de drukke pastorie aan de Bergpoort - plek van ontmoeting en scholing - en zorgt voor de twee zonen. Een van hen overlijdt enkele maanden na de geboorte.

### **In opspraak**

Het is de tijd van Patriotten en Orangisten. Dominee Van Campen vertelt tot op de kansel dat die nieuwlichterij van de patriotten uit den boze is en als de Fransen ook Rhenen bezetten in 1795 en de patriotten dus winnar zijn, verdwijnt hij plots. Aagjes echtgenoot is 'the talk of the town'. Als hij na maanden weer opduikt, mag hij na veel dispuut toch zijn ambt hervatten. Voor Aagje moet het heftig zijn geweest. We kennen haar verder alleen van een portretje van Rienk Jelgershuis. Met schrandere ogen onder een witte huismuts kijkt ze ons aan. Op haar schoot waarschijnlijk een religieus boek: een Bijbel, een liedboek? De domineesvrouw moet het toonbeeld van godvruchtigheid zijn.

Vrouwen uit hogere kringen beginnen eind 18<sup>de</sup> eeuw kransen te beleggen en te dichten. Denk aan de briefromans van Betje Wolff (zelf getrouwd met een dominee) en Aagje Deken. Hiermee laten ze de lezers nadenken over kwesties als opvoeding, vaderlandsliefde en religie.

### **Bron**

H.P.Deijs

Jacob van Campen , predikant te Rhenen  
Oud Rhenen 1997