



CUNERA, vermoord met een sjaal

De eerste Nederlandse vrouw die de geschiedenisboeken haalt. Sprookjesachtig verhaal vol historische feiten.

Cunera (4^e eeuw) is op de terugtocht van haar pelgrimstocht naar Rome, wanneer Radboud, de koning van de Rijn, haar redt van een gewelddadige dood. Dat verandert alles voor Cunera, die afkomstig is uit Engeland en van koninklijken bloede. Radboud neemt haar mee naar zijn residentie in Rhenen. Cunera laat zich in die heidense omgeving van haar beste kant zien. Ze betoont zich een goed christen: ze geeft niet om luxe, ze bidt, vast en helpt de armen. De koning waardeert dat zo dat hij haar de sleutel 'van al sinen dingen' geeft. Voortaan heeft Cunera bij zijn afwezigheid de macht over de schatkist en het huishouden.

Vermoord met een doek

Dat valt niet in goede aarde bij zijn vrouw, koningin Adelinde. Is het jaloezie? Hoe dan ook probeert zij Cunera zwart te maken bij haar man. Wanneer de koning voor een jachtpartij van huis is, grijpt Adelinde haar kans. Samen met een dienaars wurgt ze Cunera met een doek en begraaft haar in een paardenstal. Als de koning thuiskomt, weigeren de paarden de stal binnen te gaan. De knechten vinden al snel het vers gedolven graf. De koning begrijpt direct wat er is gebeurd. Hij laat zijn vrouw zo pijnigen dat ze drie dagen lang, tierend als een waanzinnige, rondloopt om zich uiteindelijk van een berg te gooien. Cunera wordt herbegraven op een kleine heuvel, de Cuneraheuvel, nog steeds te vinden in Rhenen. Maar de bevolking vergeet haar niet: rond haar graf vinden veel wonderen plaats.

Wonderen in juni

Jaren later logeert de prediker Willibrord (658-739), de eerste bisschop van Utrecht, in Rhenen op doorreis naar Rome. De Rhenenaren vertellen hem over de wonderen en vragen of ze het lichaam van Cunera in een schrijn in de kerk mogen plaatsen. Dat mag. En op zijn terugreis uit Rome stopt Willibrord in Rhenen om, tijdens een officiële plechtigheid, Cunera heilig te verklaren. Haar feestdag wordt in de Utrechtse heiligenkalender vastgesteld op 12 juni. Onder aanroeping van Cunera vinden ieder jaar in juni wonderen plaats. De processies die in de 15^e en 16^e eeuw ter ere van Cunera gehouden worden, trekken pelgrims uit het hele Rijnland.

Cuneradag

De kerkelijke verering van Cunera eindigt wanneer de reformatie inzet. De relieken van Cunera raken verspreid over Brabant en Utrecht. Tot vandaag is de Cunerakerk het boegbeeld van de stad en viert Rhenen ieder jaar in juni de Cuneradag.