



Gartje Goossen Veervrouw

Geboren in Wageningen in 1630 - ?

Hoe zou ze er hebben uitgezien, Gartje Goossen? We hebben prent, noch schilderij van deze vrouw. Wel weten we veel van de pont en het nodige van het veerhuis, die ze exploiteerde. In de gekte van het Rampjaar 1672 nam Gartje letterlijk én figuurlijk het roer over van haar omgekomen man.

Baas in de gelagkamer

Op internet kunnen we haar officiële naam vinden: Gerritgen Gosens van Laeckemondt, sinds 1661 weduwe van Pelgrim Vonck van Lienden, pachter van het veer van de stad Rhenen. Ze hertrouwt in 1662 met Dirck Geurtz uit Achterberg. Samen huren ze de pont en runnen het veerhuis. Dirck is veerman. Een hard bestaan. Je moet altijd beschikbaar zijn, in weer en wind. In de gelagkamer van het veerhuis ontvangt Gartje soldaten, marktgangers, handelaren en schobbejakken. Terwijl ze op het veer wachten, eten en drinken ze hier wat. Het veerhuis biedt ook slaapplekken. In de stallen achter het veerhuis staat vee.

Als de Franse bezetters de stad Rhenen in 1672 verlaten komt Dirck Geurtz om, waarschijnlijk door geweld. De soldaten plunderen het veerhuis en steken het in brand. Gartje staat er vanaf dan alleen voor. Maar ze pakt door. Negen jaar redt ze zich als veervrouw, pachter én exploitant. Het veerhuis wordt herbouwd. In 1983 stuiten grondwerkers op een stenen vloer in de uiterwaarden, op de Veerwei. Pijpenkoppen en pijpenstelen vinden ze, scherven van steen en wat glas. Herinneringen aan Gartje, die met verve de scepter zwaaide over het veerhuis en het veer.

Bron H.P. Deys Het Rampjaar 1672,