



Hennie Van Wijk - Verwoert vrouw in de politiek

In 1922 geboren te IJsselstein, gestorven in Rhenen in 2011

De eerste vrouwelijke wethouder van Rhenen. Dat juist zij dat zou worden, in 1978, had ze nooit gedacht. Hennie Van Wijk - Verwoert begint haar loopbaan als hulp in de huishouding. Een meisje en leren? Of in de politiek? Dat komt bij haar ouders, trouwe SPG-stemmers, niet op.

Oog voor anderen

Het leven met de kerk zit Hennie in het DNA. Het gezin waar ze opgroeit, in IJsselstein, is orthodox protestants. Kerkdiensten, bijbelstudie, gebed én oog voor anderen, daar draait het om. De Tweede Wereldoorlog in

Rhenen ervaart ze intens. De nood aan alles maakt vindingrijk. Als voormalig dienstmeisje weet ze van aanpakken. Op de boerderij die haar echtgenoot Cees van Wijk erft, in Rhenen, komt dit van pas. Maar haar 'drive' ligt elders.

Politieke leven

Zodra zorgtaken voor kinderen en schoonouders voltooid zijn, ontdekt Hennie het verenigingsleven, vrijwilligerswerk en de Christelijke Vrouwenbond. In een mum van tijd is ze hiervan presidente. Ze valt op omdat ze kan organiseren en mensen kan verbinden. Het politieke leven lonkt: gemeenteraadslid wordt ze voor het CDA. Daarna, als eerste vrouw in Rhenen, wethouder van Sociale zaken en Woningtoewijzing (1978-1982). Ze maakt indruk, groeit uit tot boegbeeld van de Rhenense gemeenschap. Die wil ze dienen. Haar basis blijft tot het einde van haar leven het geloof.

Afscheid als wethouder

Zonder morren maakte Hennie van Wijk na vier jaar wethouderschap plaats voor een ander. Maar toen koningin Beatrix op werkbezoek kwam in Rhenen, was het bij iedereen klip en klaar: het welkomstgeschenk, dat biedt mevrouw Van Wijk aan!

Bron: Frans Dijkstra Van hulpje in de huis tot wethouder Trouw augustus 2011